



Præsidenten for Strandhavens petanqueturning NYHEDSBREV # 1

13. maj 2010

De valne fingres aften

Præsidenten havde modvilligt indkaldt spillerne til ost denne første spilleaften. Næsten alle veteraner mødte frem. Flere var iført fingervanter, hvilket synes en anelse usportsligt. Men det fik heldigvis ikke indflydelse på resultaterne.

Vel bænkedede omkring bordene, fremførte præsidenten sine forhåbninger om en god turnering. "Værsgo og spis," sagde hun. Og det var vel som det skulle være.



Ved den rituelle spisning på åbningsaftenen, var de fleste stamspillere på plads, samt nogle få trofaste fans. Bl.a. ses i baggrunden en af juniorspillerne som spås en stor fremtid inden for sporten. Ligesom Wosniacki (eller hvad fa'n hun nu hedder) trænes Maria af sin far.

Jægeren havde medbragt sit diplom fra sidste sæson og holdt det triumferende hen foran næsen på hvem det måtte vedkomme.

Det hjalp nu stort. Han og Sundhedsapostlen tabte deres første kamp med 5 point til Målerlarven og Græshyleren uden man på nogen måde kan tale om prangende spil.

I den næste kamp måtte Missilet og Den Håndgangne indkassere et noget ufortjent nederlag til Løven og Gymnasten. Det siges at Gymnasten har trænet det meste af vinteren på et privat center. Nogle har endda talt om anabolske steroider. Det lyder flot, men har sandsynligvis intet på sig. Ikke desto mindre vandt parret med 4 point.

Præsidenten holdt sig for god til at sætte æren på spil. Hun nøjedes med rødvin.

1. spillerunde	Antal kampe	Antal vundne	Score	Placering
Målerlarven	1	1	+5	1
Græshyleren	1	1	+5	1
Gymnasten	1	1	+4	2
Løven	1	1	+4	2
Missilet	1	0	-4	3
Den Håndgangne	1	0	-4	3
Sundhedsapostlen	1	0	-5	4
Jægeren	1	0	-5	4
Præsidenten	0	0		5
Den Snakkesalige	0	0		5